

DWANGBRIEF

In naam van gedupeerden

T.a.v. Zijne Majesteit de Koning



Majesteit,

Nederland, 21 september 2021

Gisteravond is de documentaire '*Alleen tegen de Staat*' op NPO 2 vertoond, gepresenteerd door BNNVARA. In deze documentaire leggen wij getuigenis af van wat ons de afgelopen jaren is overkomen in Nederland, als slachtoffer van het Toeslagenschandaal.

De filmmaker zei tegen Derya (een van ons): "Jullie hebben hier nog maar 2% van het verhaal verteld." Derya antwoordde: "1%." Dit terwijl deze documentaire al aardig wat stof heeft doen opwaaien, ook bij mensen die zich al een tijd lang in dit dossier verdiepen.

Wij schrijven u deze brief omdat wij nog steeds klem zitten en nog steeds überhaupt niet kunnen beginnen aan ons financiële, mentale en lichamelijke herstel (daar helpt geen excuusbrief bij). Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan onze hel. We zijn wanhopig en weten niet meer wat we moeten doen. We hebben geprotesteerd, zijn in de media verschenen, hebben brieven geschreven, er is een kabinet gevallen, ministers zijn vertrokken, commissies hebben rapporten uitgebracht, er zijn boeken verschenen, enkele landsadvocaten van de Belastingdienst hadden ferme interne kritiek geuit, de heer Rutte zelf heeft een 'traantje' gelaten (januari 2020) en meent het telkens 'verschrikkelijk' te vinden wat ons is overkomen.

Niks helpt. Ondertussen draait de banencarrousel van de Algemene Bestuursdienst (ABD) door en gaan medeplichtigen aan ons leed vanuit de Belastingdienst – ons nu helpen om tot 'herstel' te komen. We zijn een belastingparadijs maar jagen ondertussen op onschuldige burgers, tot zelfdodingen uit wanhoop aan toe. Als de heer de Jonge 5,1 miljard aan bonnetjes mist, is dat geen probleem. Één van ons kreeg vorige week woensdag (let wel: maanden ná de val van het kabinet, jaren in de hel en het *Ongekend Onrecht* rapport), een dreigend bericht van een gemeente dat er tot invordering over zou worden gegaan – indien een bonnetje à 200€ voor bijzondere bijstand verhuiskosten niet snel zou worden ingediend.

Deelbetalingen die wij hebben gehad zijn gelijk weer opgegaan aan particuliere schulden. We zitten er nog steeds middenin, we hebben nog niet eens ons eigen geld terug dat ons onrechtmatig is afgenomen. Daarom verzoeken wij u bij deze om ons te helpen, bijvoorbeeld door ons uit te nodigen voor een gesprek. Het is überhaupt verwonderlijk dat u nog geen van ons heeft gesproken, gezien de ongekende omvang van dit schandaal.

De afgelopen jaren hebben wij veel dwangbevelen ontvangen. Deze waren altijd 'uit naam van de Koning.' Dagvaardingen, dwangbevelen en brieven in uw naam werden bij ons op de voordeur geplakt. Ook u bent in onze ogen verantwoordelijk voor het leed dat ons en onze kinderen is aangedaan. Bij deze sturen wij eindelijk een brief terug.

Hartelijke groet en in afwachting van uw antwoord,

Derya, Janet, Nazmiye, Badriah, Naoual

Ook namens andere gedupeerden en de onzichtbaren die zich nog steeds schamen